

Vakantie Bremm



28 juli t/m 4 augustus 2018

Wij zijn met elkaar op vakantie:



Manja



Ciska



Adri



Piet



Paul

Zaterdag 28 juli:

Vanmorgen zijn we allemaal vroeg opgestaan om op tijd in Arnhem op het kantoor te zijn.

Vertrek naar Bremm om 10 uur.

Tot onze schrik is Manja er nog niet.

Naar heen en weer bellen door Denise blijkt de taxi haar in Veenendaal te hebben afgezet. Daar staat ze nu alleen en wij vinden dat een heel vervelend idee.



Denise belt MacDonald's in Veenendaal.



Alex van MacDonald's speurt onze Manja op en neemt haar mee naar binnen. Daar krijgt ze een heerlijke milkshake van Alex en zij mag daar wachten tot wij er zijn.

We worden door Adri zijn broer en schoonzus en Denise uitgezwaaid.

Om kwart voor 11 vertrekken we vanaf het kantoor naar Veenendaal.

Als Manja daar is ingestapt rijdt Gerrit ons naar Bremm.



Onderweg eten we ons lunchpakket.

Lekker gezellig zittend aan een picknicktafel nemen we even pauze.



Om 4 uur zijn we op de plaats van bestemming.



Alle bagage wordt uitgepakt en naar het appartement gebracht.

Nu eerst wat drinken op het terras, want dat hebben we echt verdiend!!!

Om zes uur eten we in het hotel en na een rustige avond stappen we moe, maar voldaan in bed.

Zondag 29 juli:



Na een heerlijk ontbijt in hotel "Weinhaus Berg", drinken we koffie op het terras.



Gerrit start de bus en rijdt ons naar Cochem.



Wandelen door de straatjes en Paul koopt een mooie bierpul.

We zien een prachtig levend standbeeld, alleen snappen we echt niet hoe het lukt om volwassen mannen op 1 hand te dragen.



Met een prachtige gele trein maken we een hele leuke rit door de kleine straatjes van Cochem.



Ciska wil niet mee en daarom wacht zij met Lea tot we weer terug zijn.

Wij zitten prima en genieten met volle teugen. Met een half uurtje zijn we weer terug bij Ciska en Lea.



Even wat drinken. Met dit warme weer zijn we behoorlijk dorstig.





Vanaf ons terrasplekje kijken we op een prachtige muur, waar de geschiedenis van Cochem is uitgebeeld.



Tijd om naar huis te gaan, anders missen we ons diner en vinden we de hond in de pot.

En zo komt er na een rustige avond ook een einde aan deze dag.

Maandag 30 juli:



In de loop van de ochtend, willen we Trier bezoeken. Het is een mooie rit er naar toe, maar het lukt ons niet om te parkeren. De bus past in geen enkele parkeergarage en een gewone plek is in het centrum niet beschikbaar. Uiteindelijk rijden we maar door.

Bij een tankstation stoppen we, want we zijn aardig uitgedroogd.



Heerlijk even wat drinken en het is met deze warmte, goed toeven in de schaduw met een beetje wind.



Rond 6 uur lopen we naar het hotel om te eten.

Vanaf ons appartement is het hooguit 100 meter lopen.

We mogen zelf een keuze maken. Met een kopje soep vooraf en een toetje toe, worden onze magen prima gevuld.



Na een gezellige avond gaan we heerlijk slapen.



Dinsdag 31 juli:



Vandaag willen we gaan varen. Volgens het internet kunnen we in Zell opstappen. Aangekomen in Zell, blijkt daar helemaal geen opstaptelek te zijn. Dan rijdt Gerrit ons maar naar Cochem. Dit weten we zeker, daar is een opstaptelek.

Even wachten op de kade, totdat het tijd is om in te stappen.



De mooie boot vaart de Moezel een stuk op en neer.



Op de boot hebben we een prima plekje.



Met mooi uitzicht op de kade.



Na een uur zijn we terug en verlaten de boot.

Op de kade wachten we tot Lea en Gerrit terug zijn van de Apotheek.



Op de terugweg zoeken we een terrasje op. We hebben nu echt trek.



Adri heeft lekker warm appelgebak met slagroom.



En Manja geniet van haar broodje kaas.



Hoogste tijd om naar huis te gaan.

Deze week wonen wij in Haus Moselschleife op de twee bovenste appartementen.

Na het diner is het ook vandaag heerlijk vertoeven op het balkon.

En zo hebben we weer een prachtige dag.

Rond 11 uur zoeken we ons bed op.



Woensdag 1 augustus:

Vannacht heeft het geregend. De stoelen en tafels op het balkon zijn nat.



Gerrit gaat vandaag eerst met de bus naar Cochem. Hij kan terecht bij garage Schneider. De bus moet gecontroleerd worden, want er brandt een storingslampje. Lea, Paul en Adri gaan mee.

Na een paar uur zijn ze terug. We kunnen weer veilig rijden met de bus.

We eten eerst een broodje en daarna gaan we met elkaar een potje Bingo spelen.



We winnen allemaal een mooie prijs.

Op tijd gaan we bij het hotel eten en het smaakt weer prima.



Het is vandaag een fijne rustdag voor ons en daar waren we ook aan toe.



Donderdag 2 augustus:

Na het ontbijt vertrekken we naar Schalkenmehren.

We gaan daar een meer bekijken. Het is een mooie route die Gerrit rijdt.



In het dorp staat een kerk. Lea kijkt of deze kerk wel open is. Bij ons in het dorp is hij dicht. Paul wil graag een kaarsje aansteken. Open! Paul en Lea gaan de kerk in, terwijl wij wachten in de bus.

Paul steekt twee kaarsjes aan voor twee overleden vrienden.



De eerste is voor pastor Wim Manders.



Het andere kaarsje is voor pastor Ben Jansen.



Dan rijden we het dorp uit en komen even later aan bij het meer.



Eerst maar wat drinken, want het is ook vandaag erg warm.





Paul en Adri gaan beneden een kijkje nemen.



We eten een broodje voor we weer naar huis gaan.



Op de terugweg maakt Lea nog mooie foto's van boven af de weg.





Ook vandaag hebben we een mooie excursie gehad.

Vanavond hebben Adri en Lea een heerlijke wandeling gemaakt.

Paul, Manja en Gerrit hebben voetbal gekeken op televisie.

Paul is net zo fanatiek voor AZ als voor zijn eigen Willem II.



Vrijdag 3 augustus:

Piet, Manja en Ciska blijven bij Marga in het appartement en vermaken zich prima.



Paul, Adri, Lea en Gerrit bezoeken Reichsburg Cochem.



Er is veel te zien.



We mogen alleen met een rondleiding alles binnen bekijken.



Jammer dat er alleen in het Duits gesproken wordt.





Nog een mooi jachttrofee.

Van boven af hebben we een prachtig vergezicht.



Volgens Paul is het bij het kasteel bijna net zo mooi als in de hemel.



In Cochem worden er lekkere broodjes gekocht, zodat iedereen bij thuiskomst kan smullen.



Zie onze stoere mannen nu eens lekker zitten na te genieten op het balkon.

Vanavond hebben we ons galgenmaal in het hotel.



En weer smaakt het voortreffelijk.



Vanavond zijn de koffers en tassen ingepakt, want morgenochtend vertrekken we naar huis.

Zaterdag 4 augustus:

Alle bagage wordt door Gerrit in de bus geladen. Nog even een laatste ontbijt in het hotel en dan rijden we rond kwart voor tien richting Arnhem.



In Pütz hebben we nog even een lunchpauze.

Het laatste stukje rijden naar Arnhem en dan is deze vakantie echt voorbij.



Wij bedanken jullie voor de leuke vakantie.

Jullie waren fijne gasten en wie weet, zien we jullie nog eens terug op een andere reis van tendens.

Een hartelijke groet, van



Marga, Gerrit en Lea.